

# 'Levende Namen is een mooie traditie'



Op initiatief van Jeannette van Faassen, Gerthe Lamers en Anna Veenstra begon in 2011 Levende Namen, Een concept van Ida van der Lee van 'Allerzielen Alom'. De Stichting Levende Namen werd ook in 2011 opgericht en vervolgens werd de groep uitgebreid. Van april 2014 tot 1 januari 2019 was Pieter Heinstra voorzitter. Hij gaf het stokje over aan Rob Adolfsen.

## Door Arjen Dieperink

LOCHEM - Voorheen werd tot 2017 op dinsdagavond een met fakkels verlichte route van ongeveer 1200 meter samengesteld. De bezoekers liepen langs zo'n twintig verschillende kunstvormen en vuurrituelen. Onder meer Islamitische rouwrituelen van gedichten tot muziek. Er waren ook stille momenten in de route ingebouwd.

Vanaf 2017 vindt elk jaar eind oktober Levende Namen op zondagavond plaats. In de Berkelbode van 8 augustus 2018 liet Pieter Heinstra weten dat het zijn laatste keer was in de hoedanigheid als voorzitter van Levende Namen in Lochem.

## Nieuwe voorzitter

De organisatie was druk bezig op zoek naar een nieuwe voorzitter. Er kwam een profielschets, deze werd bekend gemaakt en daarna werd het even stil.

Ida Jansen behoort bij de Stichting Levende Namen. Tijdens een privéfeestje zat zij tegenover Rob Adolfsen. Na een kort gesprek vroeg zij of Rob voorzitter zou willen worden van de stichting.

Rob zei niet direct ja of nee. "Ik had het artikel in de Berkelbode van augustus wel gelezen. Zelf had ik niets met Levende Namen, ik kwam er nooit. Eigenlijk 'niets' is niet het juiste woord. Ik vond het langzamerhand wel een mooie traditie die wij dienen te koesteren en waar vele vrijwilligers zich voor inzetten. Met 'niets' bedoel ik meer dat ik eigenlijk niet naar de avond kwam."

Het was ongeveer half november toen Rob besloot het voorzitterschap toch op zich te nemen. Op de vraag of het de juiste voorzitter van de Levende Namen is, antwoordde Pieter Heinstra volmondig met 'JA'. Pieter: "De traditie van de Levende Namen is een vast onderdeel van Lochem geworden. In november vorig jaar kwam Rob bij mij thuis. Het gehele bestuur was erbij aanwezig."

### **Mooie traditie**

Rob: "Wanneer zeg je ja op een vraag op iets wat je nog niet zo goed kent? Levende Namen is een mooie traditie in ons land. het geeft ruimte aan alle gezindten. Geen standbeeld, behalve voor bepaalde exoten. Als 'jonge' voorzitter dien je geen gezag af te dwingen, gezag krijg je van de vele vrijwilligers die Levende Namen groot hebben gemaakt. De vele vrijwilligers staan mij hoog in het vaandel. Ik heb ze tijdens de vrijwilligersavond ontmoet. Uiteraard kijk ik naar de toekomst. Hoe kunnen we de Levende Namen continueren? Uitdagingen genoeg. Dit moeten wij allen gezamenlijk doen." Pieter Heinstra luistert in Eetcafé Scholten waar het gesprek plaats vindt gelaten toe. "Ik blijf als vrijwilliger mij wel inzetten, blijf organisatorisch op een afstand."